

# En bid af Nordjylland 4

## Uge 23/2018

Vi har gennem det sidste år ofte haft uge 23 i tankerne. Kørt nogle dejlige tur i Nordjylland for at finde interessante steder vi gerne ville vise frem.

Igen i år var vi glade for at så mange havde tillid til os og havde meldt sig til Træffet i Tolne.

Så vi drog fra Aalborg allerede d.1/6 for at være klar til at tage imod om søndagen d. 3/6. Men ak – vi var slet ikke de første. 2 vogne var allerede kommet om torsdagen. Hyggeligt at gense BTNER.

**Søndag den 3/6 kl. 15** blev BTN-flaget hejst og der blev sunget fødselsdagssang for dagens 75 års fødselar .

Jeg havde bestemt, at til en sådan fest, skal der lagkage til – men jeg havde ikke taget de 30 grader i betragtning. Det var svært at lave og holde 4 lagkager kolde – det gik dog nogenlunde indtil de kom ud på bordet i den bagende sol. Men skønt at sidde der i det dejlige sommervejr blandt glade BTNER.

### Dagens guldkorn:

***Underligt, når vi almindeligvis er på camping, så tager det ca. 1 time at få vognen stillet op og gøre klar. Når vi er sammen med BTNER – så tager det 4 – 6 timer .***



### **Mandag:**

Ugens program startede med en morgentur sammen med Kurt (campingfatter). Han viste rundt på pladsen og nærområdet.

Derefter var der madpakketur til Tolne skov – hvor de mobile gik en tur og andre fandt en god bænk.

Eftermiddagskaffen blev indtaget ved Tversted Søerne. Nogle fandt da vist også vej til **DET BLÅ ISHUS** .

### **Tirsdag:**

Afgang mod Frederikshavn, hvor vi havde mulighed for at komme til vejrs. Gratis adgang for herrer til Cloostårnet i anledning af FARS DAG.

Derefter ad en smuk (og støvet) skovsti mod Bangsbo Fort. Under vejs blev evnen til at bakke/vende lige testet 😊

God guidning på Bangsbo Fortet og en fantastisk udsigt i det vidunderlige vejr.

Derefter gik turen mod Bangsbo botaniske have – som kom til at klare sig uden os. Is/kaffehuset trak større besøg.

### **Onsdag:**

Afgang mod Skagen. Her var dagens højdepunkt en guidet tur med den skønne gamle Bedford fra 1937. 1 afgang var kl 11 og næste afgang kl 13. Vi var på forhånd delt i 2 hold, så dagen kunne bruges på egen hånd mellem afgangene.

Det var en god og informativ tur. Resten af dagen var til fri disposition i og omkring Skagen.

### **Torsdag:**

Dagen hvor vi stod op sammen med hanen (som vi hørte hver morgen) – men i dag skulle vi være klar til afgang allerede 6.45.

Vi kom ombord på **Margrethe af Læsø** og begav os ud på 1.5 times sejlads mod Læsø.

Her startede vi ud med at køre mod Læsø Salt – hvor vi så saltsyderhytten og den specielle natur der omkring. Derefter en mindre pause, hvor der kunne spises eller kikkedes på butikker. Jeg var selv på FJÆSING-holdet. Vi skulle smage røgede fjæsinger .

Kl. 13.30 skulle vi mødes med vores guide – Flemming, som ville vise os det Læsø, som der ikke liiiiige står om i turistbrochurerne. **Sikke en tur vi havde** – smukke steder og interessant guidning. Den mand havde en mægtig viden – både med hensyn til Læsø, natur, sten og planter. Jeg vil tro alle var begejstret for Flemming og hans kone – ikke mindst, da de inviterede os alle med hjem i deres have til kolde og varme drikke inden vi skulle tilbage med båden 18.40.

**En GOD og LANG dag.**

### **Fredag:**

Da kunne vi sove længe. Skulle først være i Hirtshals ved museet kl 11, hvor vi skulle have vore medbragte snapse forvandlet til bjesk.

**Da blev vi brændt af** – først kl. 12 kom der personale og åbnede museet. Der havde været nogle nordmænd, som havde lagt beslag på personalet, så lod man da bare være med at åbne. **ØV !!!**

Derefter tid til at kikke på byen, havnen m.m. inden eftermiddagskaffestop i museet -Tornby gamle Købmandsgård kl. 14. Her fik vi fortælling om gården, kaffe og hjemmebag. Og butikken blev flittigt besøgt.

Kl. 19 var vi alle linet op i solen ved langbord, og så kom ELLING SLAGTER med hele "svineriet". Grillet gris med godt tilbehør. En dejlig aften, hvor vi også fik sunget - ledsaget af Charles harmonika.



#### **Lørdag:**

Kl. 10 sagde vi farvel og tak for denne gang. Og tanken om UGE 23 i 2019 blev luftet – **BRAMSLEV BAKKER**. Nu må vi se om helbredet vil være med til det – lysten fra vores side mangler ikke, og så længe der er BTner der bakker op om disse uge 23 træf, så er det en glæde at arrangere.

**I år har vi haft god hjælp af Linda og Ove – og det siger vi stor tak for !!!**

Nogle har spurgt hvorfor vi sætter et max. antal deltagere på omkring 30 – det er fordi vi mener det er et passende antal – så vi kan nå hele vejen rundt, få talt med alle, lære nye at kende, de nye lærer gruppen at kende.

Vi synes det lykkes – og håber I, der har deltaget, oplever det samme.

Jørn & Anne Marie (133)

PS. Og vi lærte noget nyt om Nordjylland af nogle kvikke/opmærksomme BTner – vi hørte om FISKETRAPPEN i Bindslev, og dertil går vores næste søndagstur.