

Juletræf Øst 2016

Fredag den 11. – søndag den 13. november på Corona Camping

Afledt af jydernes succes med at arrangere juletræf ville undertegnede i år forsøge om der var stemning for noget tilsvarende i øst og det var der. Vi fik 7 tilmeldinger, men desværre indløb der senere et afbud, men til gengæld fik vi yderligere to deltagere mere til julefrokosten om lørdagen.

Da der faldt sne natten til onsdag var pladsen ”pyntet” med julesne, hvilket jo var passende til et juletræf.



De første ankom til Corona Camping allerede onsdag den 9. og vi var nogle der nød Michaels dejlige mad i fire dage. Onsdag var der wienerschnitzel, torsdag helstegt rødspætte, fredag og lørdag lækker julebuffet.

Fredag ankom de sidste deltagere og vi var en del der nød julefrokost både fredag og lørdag.

Lørdag var der fælles vandretur rundt om badesøen og den dejlige natur rundt campingpladsen og senere besøg i Mosehuset lige uden for campingpladsen.



Mosehuset med de mange lækre sager.

Lørdag var vi så 14 medlemmer til den store julebuffet, hvor der var mange lækre retter og man kunne bare forsyne sig med al den mad man orkede. Hertil dejlig Braunstein Juleøl og skøn julesnaps fra samme sted.



Der var pyntet flot op til jul og Michaels julebuffet var fantastisk dejlig



Alle dage var vi velsignet med et pragtfuldt vejr med sol og blå himmel med temperaturer mellem 0 og -5 gr.

Vi vil hermed takke alle der deltog på juletræffet og speciel tak til Michael for den lækre mad han diskede op med flere af dagene.

Vi vil nok gøre Juletræf Øst til en fast begivenhed og næste år vil vi satse på at det bliver på en campingplads hvor der er mulighed for at leje hytter, så de medlemmer der har "staldet" vognen op for vinteren også har mulighed for at deltage.

Vi ønsker alle deltagere en dejlig vinter, samt en glædelig jul og et godt nytår.

Kærlig hilsen

Dagrunn og Tommy

