

Uge 23 – En bid af Nordjylland 2019.

Ja, hvad er det for noget, er der stadig nogle der spørger, men BTNerne i de 18 deltagende vogne, skulle gerne have fået en god oplevelse, og blevet klogere på netop denne del af Danmark.

I år boede vi på Safari Camping i Rebild. Et fantastisk dejligt område, men en middelmådig plads.

Vejret var som forventet fint – regn om natten og sol om dagen.

Vi havde i år bevidst valgt, at der skulle være mere fritid til egne aktiviteter, så der var kun **en** dag med LANG fælles tur

Vi startede om **mandagen** ud med en tur til Godthåb Hammerværk. Nu museum – men tidligere virksomhed for fremstilling af haveredskaber. Her fik vi en god guidning. Så/hørte værket i gang og smeden arbejde.

Tirsdag gjaldt det Tingbæk Kalkmine og Rebildcentret.

Her havde vi en guide til at fortælle – dels om udstillingen og dels om Anders Bundgård, som bl.a. har lavet Gefion springvandet i København og Cimbertyren i Aalborg.

Der var også en mindre udstilling om det fremtidige Regan Vest, som sandsynligvis åbner i 2021.

Onsdag var der 2 timers hestevognstur i Rold skov.

Vi blev bænket på 3 hestevogne, og så gik det i roligt tempo gennem skoven til St. Øksø, hvor vi holdt væskepause. De som havde sæde i den bagerste vogn, fik helt klart den bedste guidning – da kusken ikke sparede på lokale historier, og var meget underholdende.

Om aftenen var der VALGFLÆSK i form af 3 sække med flæskesvær og 9 L vin fra grænsehandel. Om det hjalp på resultatet ??? 😊 😊

Torsdag var ugens længste tur. Da drog vi til Lille Vildmose.

Vi havde mulighed for at se centret og lære om mosen, og der var tur med **tørvetoget**, hvor guiden fortalte – bl.a. om fuglelivet i mosen.

Derefter gik vi til frokosten i cafeen - inden den store guidede tur i mosen.

Her kørte vi i egne biler efter guiden, som havde radiokontakt med os.

Et par stop under vejs, hvor vi hørte om mosen og dyrelivet.

Desværre var det kun Lise og Horst, som så 2 af elgene i mosen.

Vi andre måtte nøjes med traner, urokser og andre knap så eksotiske dyr.

Fredag var der vandretur til Frueskoen – desværre ikke med stort held, selv om det netop er i uge 23, at den blomstrer. Men Dagrunn og Tommy var heldige at møde lokale, som lige vidste hvor man skulle kikke.

Fredag aften samledes vi alle 33 ved langbord, hvor vi indtog den hjembragte 3 retters menu fra Rebildhus.

Maden var lækker– og vi fik ikke spist op.

Lørdag kl. 10 sang vi flaget ned – og ønskede hinanden god sommer.

I 2020 bliver der igen EN BID AF NORDJYLLAND, hvis helbredet

holder, men vi må vist **rykke til uge 24**, da uge 23 kommer i klemme i Pinsen.

Vi satser på BTN finder en god samarbejdsplads i området Thy/Mors – for der vil vi gerne lave et træf.

Venlig hilsen

Jørn og Anne Marie

PS. Håber der er mange der sender fotodokumentation ind.