

## Uge 23 træf – en bid af Nordjylland.

Selv om den Corona har drillet os noget – så tog vi beslutning om, at UGE 23 TRÆF måtte kunne afvikles på en eller anden måde, så vi kunne samles i BTN regi.

Heldigvis kom lempelserne i restriktionerne os til hjælp.

Vi var 13 vogne som havde vovet os af sted.



I år var programmet noget løsere – heldigt for ”værtsfolkene” , som blev nogle af de sidst ankomne grundet sygdom. Men velkomsten var varm, da vi mødte frem – blev modtaget med buketter, vin og jordbær – **TAK , det luede.**

Og nu var vi klar til at indtage Bygholm Camping og Hannæs/THY.

Programmet for ugen var tilrettelagt sådan, at der var et halvdags program med natur/kultur – resten af dagen ”fri” til egne ideer – lige bortset fra en heldagstur.

**Mandag** startede vi ud med tur til Hanstholm, hvor vi skulle se Bunkermuseet. Her havde en vi **GOD** guide, som var en god fortæller, og gav en grundig introduktion – som vi så selv senere kunne udbygge.

Efter dette var programmet frit.

Mange benyttede lejligheden til at studerer havnemiljøet – og især **DET GAMLE RØGERI** – med de gode **STORE** stjernes kud.

Andre studerede butikker og cafelivet i Thisted.

**Tirsdag** var Jørgen Hassing turguide på cykel ud til Amtoft havn og fugletårnet i Arup.

**Onsdag** var alle mand ude ved Lund Fjord og gik i det fantastiske naturområde der – ved nu at man kan køre med kørestol på træstierne derude.

Om aftenen var vi nogle der vovede os til Bulbjerg for at se solnedgang. Meget flot – lige indtil der kom noget havgus og solen gik ned i en "sæk".

**Torsdag** var der tidlig afgang til den store Thy-tur. Kørte via Hanstholm til Cool Hawaii (Klitmøller) Desværre småt med gang i hav og surfere. Derfra til Nr. Vorupør, hvor vi gerne ville vise den smukke kirke frem. ØV – låst, grunder kirkelig handling kl. 14, men vi fik lov til at komme ind, da vi fandt graveren.

Så kørte vi til Stenbjerg Landingsplads – hvor mange spise deres mad i det helt fantastiske vejr.

Så gik det videre mod Lodbjerg Fyr – hvor de friske gik til tops, og ellers nød området.



Lodbjerg kirke var også på programmet.

Derefter gik turen til dagens højdepunkt **EFTERMIDDAGSKAFFEN** på **BONBON museet** i Bedsted. Her var kaffen og kage klar til os. Derefter fortalte ejeren om støberiet af bolcher og der var rig mulighed for at smage og evt. købe af lækkerierne.

Derefter gik turen hjem til campingpladsen via Thisted – så man fik både det barske THY og det milde THY at se.

Aftensmaden blev torsdag indtaget på Vesløs kro – **STEGT FLÆSK** med tilbehør.

**Fredag** formiddag gik turen til Østerild fugletårn, hvor der skulle være muligt at møde oddere og havørne. Vi fik en **lang næse**, både ørne og oddere svigtede os, men vi fik trætte ben af vandreturen dertil. MÅGERNE hørte vi, og heldigvis var DOKTOR NIELSEN med på turen.

Fredag aften spiste vi på Cafe Amtoft – hvilket var en rigtig god oplevelse, med spændende og god mad

**Lørdag** var der opbrud og nedtagning af telte grundet blæsten – men et telt blev stående og der åbnede **SJAT-BAREN kl. 15** – og alle 12 tilbageblevne kunne rummes her. Måske overholdt vi ikke helt afstandskravene.

**Søndag** var der afgang for 5 hold mere – kun en vogn tilbage til mandag.

**Det var en dejlig uge**, og en **stor glæde for Jørn og mig**, at vise en lille smagsprøve af THY frem.

Der bliver nok også **UGE 23 TRÆF** i 2022 – der er dejlige mennesker, som har tilbudt os deres hjælp.

Jørn og Anne Marie Brader