

## Uge 24 i Bramslev bakker.

I år startede vi uge 24 om lørdagen i uge 23.

Mødtes med 32 ferieklare campister i Bramslev Bakker.

Ja, det vil sige at vi var en "håndfuld" vogne, som kunne ikke vente - og var ankommet i ugens løb

For de fleste var det første møde med campingpladsen - men jeg tror ikke, det blev det sidste.

Det er en DEJLIG lille plads, hvor alt fungerer, og passes meget pænt.

Og hvis der skulle være noget der kunne volde problemer, er campingfatter klar til at hjælpe på bedste vis.

Lørdag var der standerhejsning kl 16, og vejret viste sig fra den pæne side, og gjorde det muligt at spise ved LANGBORD om aftenen.

**Søndag** var der veteran-dag i området.

Det var muligt (for de heldige) at komme med Svanen (den lokale "hjuldamper") til Mariager.

I Mariager mulighed for at se veterankøretøjer, biler, knallerter og motorcykler.

Veteranbanen fra Mariager til Handets, kunne også benyttes.

På stationen skete TRÆFFETs alvorligste uheld - en brækket fod, ved fald på skinneområdet.

**Mandag** var der vandretur ad Panoramaruten - de fleste mente det var nok med en del af ruten, så det blev til omkring 4 km, men der var et par der gik hele turen til Hobro og hjem igen. Op og ned af bakker.

Om eftermiddagen besøg hos Naturlig Beklædning, hvor tegnebogen kunne lettes ved køb af lækre uldprodukter.

**Tirsdag** var HOBRO-DAG. Her fik vi en grundig rundvisning på Gasmuseum. Flere fortsatte på Lystfartsmuseum, og andre nød det pæne vejr ved havnen eller på en café i nærheden.

**Onsdag** var dagen hvor vi blev snydt for turen til Hvidsten kro - de havde ikke plads til så stort et selskab i ugen. Dog var der nogle modige, som vovede pelsen - fik plads og set det hele. Vi andre tog den flotte tur til Stines Minde, et idyllisk lille fiskerleje. Turen dertil er smuk og varieret, men det størst aktiv på turen var nok ISHUSET - selvbetjent og med mobilpay. Nogle cyklede og andre kørte turen i bil.

Om eftermiddagen var det muligt at sejle med Svanen på tur til Hobro.

**Torsdag** - Mariagerdagen. Startede på Saltcentret, hvor vi i sydehytten fik en grundig forklaring om SALT, og derefter kunne gå rundt og kikke. 2 modige badede i "det døde hav".

Derefter kunne man kikke på Mariager, Rosernes by. Rosenhave, kirke/kloster og HOHØJ blev bl.a. besøgt.

Om aftenen var det heldigvis igen muligt at spise ved LANGBORD, så vi kunne slutte af med manér.

**Fredag** - Standerstrygning kl. 10, og vi tog afsked - de fleste tog hjem, få blev en dag længere,

Det skulle ikke undre mig, hvis helbredet holder, at vi næste år igen holder en uge med **EN BID AF NORDJYLLAND**, det bliver i uge 23.