

Uge 23 2023

Søndag d. 4/6 startede vi op med EN BID AF NORDJYLLAND, som i år havde "forvildet" sig til området omkring Viborg.

Vi var på Hjarbæk Fjord camping - som ligger meget smukt, en dejlig plads, men

ikke specielt pensionistegnet - i hvertfald ikke de pladser der var blevet tiltænkt os. Pladser med flot udsigt, men i et ret kuperet terræn. Flere måtte trækkes op med traktor.

Vi var 17 vogne samlet (31 personer) som nu skulle være i hinandens selskab i ugen.

Mandag var vi i Kongenshus Mindepark og gik en tur og studerede stenene - og havde et længere ophold i skyggen (tiltrængt), og gode muligheder for at sidde med kaffe eller kolde drikke - og samtidig læse om Hedens opdyrkning.

Tirsdag gik turen til Mønsted Kalkgruber - en sval tur under jorden.

Her efter Kartoffeltysker museum i Grønhøj.

Tirsdag aften var det sjægterne i Hjarbæk der skulle beses. Her havde vi en guide fra museet til at fortælle om Hjarbæk, fjorden og sjægterne.

Ove og Bjørn var ombord på hver sin sjægt og deltog i tirsdags kapløbet.

Onsdag gjalt det Viborg Domkirke og den gamle bydel omkring kirken. Der havde vi en god, inspirerende guide til at fortælle levende om den gamle bydel.

Og så var der god kaffe (med påtår) i kirke caféen. Og isene der var heller ikke ringe.

Torsdag gik turen til det smukke Dollerup bakke område, Hald Hovedgård og de 5 Halder. Også her havde vi hyret en guide, for at gøre os klogere.

Fredag var det Bruunshåb papfabrik vi skulle gæste. Et arbejdende museum.

Her var der også en guide, som fortalte om papfabrikken. Man laver mange papemner der - lige fra urner til brødbakker.

Også i området her var der god mulighed for at sidde med kolde drikke eller kaffe.

Fredag aften havde vi bestilt portionsanrettet Tapas hos Slagter Storm i Løgstrup. Han må have fået ud fra vi var MEGET sultne, for sjældent har jeg set så meget mad pr. Person. Godt og lækkert.

Lørdag afslutning kl. 10, og herefter begyndte nedkørsel fra "bjerget". Campingpladsens traktor måtte igen i brug.

Jørn og jeg vil gerne takke alle de, som endnu engang havde mod på at være samme med os i uge 23, og være med på vore ideer og påfund.

Vi gør det såmænd nok igen næste år, hvis helbredet vil - vi begynder snart at forberede os - det bliver sandsynligvis i området omkring Struer/Lemvig.

Jørn og Anne Marie Brader

