

# Beretning fra Sommertur d. 10. – 17. juli 2023 Skoda Camping Kosmonosy

Så er en dejlig tur til Tjekkiet slut.

Turen startede på Camping Rote Milan ved Fehrbellin (D) pludselig var vi 2 vogne fra BTN på vej til Tjekkiet, to fik plads på nabocampingpladsen.



Næste morgen gik turen Mlada Boleslaw, alle mødte op i løbet af dagen.



Jeg og Jens Erik brugte weekenden på at se Rally og andre hyggede blot på pladsen. Søndag var alle deltagere mødt op, dog kom Grethe og Ryan først torsdag. Klar til start mandag morgen.



Mandag blev brugt til afslapning, der var 30 grader på pladsen.

Tirsdag var vi på det lokale marked, med forskellige indkøb.

Onsdag var der stemning for indkøb i Novi Bor Krystal fabrikkens forretning, der blev der købt en del krystalglas, som jo er svært at undvære for mange. Derefter kørte vi til Melnik, hvor vi fik frokost og så udsigten til de to floder der løber sammen der ( Labre og Vltava) dejlig by. Turen hjem gik ad den gamle vej, Søren og Majbritt ville vise et sted udenfor Nlada Boleslav, hvor man kunne bade, vandet i floden dog ikke indbydende, men et flot sted.



Torsdag var der igen varmemefridag, som blev brugt i pollen ved siden af og til shopping.



Der var selvfølgelig også tid til afslapning/shopping, der var dejligt at kunne bade i den nye pool lige overfor pladsen. Storcentrene i byen fik også besøg, der var også mange muligheder for at få brugt lidt penge.

Men der var mest tilslutning til eftermiddagshyggen op ved restauranten som jo sælger rigtig dejligt og koldt øl, der var enkelte der fik sodavand...



Fredag var vi Slotsbesøg – Mnichovo Hradiste efter rundtur i parken gik turen til Kloster bryggeriet, hvor vi fik en enkelt øl i deres øl grotte, dog var der en der mente vi også godt kunne have spist en Schnitzel.



Om aftenen var der langbord med fællesspisning, rigtig hyggeligt.



Lørdag morgen var der fællesmorgenmad kl. 08.30, flot buffet.



Søndag tog de motor interesserede til Jawa museet lige uden for Mlada Boleslav, interessant besøg.



Dejlig udsigt og fantastisk restaurant i Bosen – Muzský



Tilslut vil jeg gerne sige tak for en rigtig dejlig tur med dejlige mennesker.  
Håber vi ses igen på en tur, Ingvar.