

Back to Nature træf i Sydvestnorge 2023.

Den 3. – 13. August – arr. Dagrunn, Janet og Tommy.

Alle var ankommet til den første campingplads allerede onsdag den 2. august, så her kunne vi få hilst på alle og byde velkommen. Nogle af Dagrunn og Tommy's familie var også på pladsen.



Alle på plads onsdag.



Den gamle stenbro nord for pladsen.

Torsdag den 3. August:

Vi tog alle til den gamle hyggelige by Sogndal Strand.
Sogndal Strand er et gammelt ladested fra sejlskudetiden med en lang historie. Allerede i 1660 årene ble Sogndal Strand nævnt som et af de betydeligste handelssteder i landet. Ladested var et tætsted, hvor borgerne havde privilegie til at drive handel, vareindførsel (løsning) og -udførsel (lading).



Hyggelige Sogndal Strand



Cafeer m.m. i den hyggelige hovedgade.



Et morsomt skilt i byen.
Man har vist problemer med fremmede bilers parkering i byen.



Udsigt fra fjeldtoppen ved havnen.



En køretur ud til Rekefjord blev det til også.

Fredag den 4. august tog vi på handletur til Egersund, en lidt større by i området. Hvor vi bl.a. besøgte den gamle trækirke, en morsom special butik med Outdoor tøj. Vi spiste frokost på Hauen Kro, hvor tjeneren viste sig at være dansker.



Frokost på Hauen Kro.

Om aftenen havde Dagrunn's søster, Janet, arrangeret fællesspisning af pil-selv rejer med tilbehør i campingpladsens overdækkede terrasse. Flere måtte have undervisning i at pille rejer og det gav jo en del moro, men alle blev vist mætte og hyggede sig. Vores svigerinde og svoger, Helen og Øystein deltog også i rejespisningen.



Hygge og stemning ved rejegildet.

Lørdag den 5. august:

Vi kørte en tur til Jøssingfjord. Først på udsigtspladsen over fjorden og senere nede ved fjorden, hvor vi så de gamle huse under Hellenen.

En helle betyder et udstikkende bjerg, og her ved Jøssingfjord findes et af de største udstikkende bjergpartier i Norge med sin længde på over 60 meter. Under bjerget har der været boplads siden stenalderen. I dag er der to huse tilbage på en boplads fra 1800-tallet, men hvor dele af husene nok er fra 1500-tallet. De var beboet til begyndelsen af 1900-tallet og er i dag åbne for besøgende, som lægger vejen forbi.



De gamle huse under Hellenen.

Hjemme på pladsen bagte Kurt og Grethe pandekager, som vi lystigt fortærede i anledning af Olga's fødselsdag. Efter det var der tid til lidt Klodsespil.



Pandekagerne fortæres med is, tyttebærsyltetøj m.m.



Godt mætte spillede vi klodsespil.

Søndag den 6. august var det flyttedag og vi kørte til Frafjord Båt og Camping. En smukt beliggende plads inderst i Frafjord. Her var der mulighed for Kurt og Ryan at prøve at fange nogle fisk, men de havde ikke heldet med sig.



Her er vi placeret på den smukt beliggende campingplads.



Pladsen ligger rigtig flot.

Mandag den 7. august:

Vejrmeldingen meldte desværre regn og blæst senere på dagen, så vi valgte at tage tidligt af sted til Månafossen.

For at komme op til Månafossen må man gå på nogle vanskelige trapper lavet af natursten, samt hive sig op af skrå fjeldsider, hvor der er sat nogle kæder op til at holde fast i.

Belønningen er dog stor når man kommer op og ser/hører det flotte vandfald.



Dagens motion op til fossen.



Endeligt oppe.



Månafossen kan både ses og høres, da den falder frit 92 meter ned.

Efter alle var kommet nogenlunde helskindet ned kørte vi op på Gilja, hvor fra der er en dejlig udsigt over Frafjord og vores campingplads dernede.



Den vidunderlige udsigt fra Gilja.

Derefter handlede vi lidt i en lille butik i nærheden og efter hånden begyndte det at regne temmelig meget og vinden øgede mere og mere.

Det regnede og blæste resten af dagen og hele næste dag. Det rokkede meget i campingvognene og regnen piskede vandret ind på vognene. På fjeldsiderne omkring opstod der vandfald mange steder. Vi kunne følge med i nyhederne at den østlige del af Norge var blevet hårdt ramt af oversvømmelser og priste os lykkelige over at det ikke var der vi var.

Tirsdag den 8. august:

Vi kørte til Oltedal, hvor vi spiste frokost og handlede i den store uldvarebutik. Senere besøgte vi Byrkjedalstunet, hvor der bl.a. er en stor souvenirbutik.

Det regnede og blæste stadig.

Onsdag den 9. august:

Heldigvis løjede det dårlige vejr af så vi kunne køre til næste destination, Sokn Camping - på øen Sokn nordvest for Stavanger.

Da ankom til pladsen viste det sig at de pladser, der var reserveret til os, var ret så våde og underlaget blødt. Så vi spurgte om vi måtte placere os på autocamperpladserne ved lystbådehavnen, hvor der var asfalt. Det måtte vi gerne og der lå vi godt, selv om vi ikke kunne rejse markiser og solsejl.



På plads på Sokn Camping



Udsigt fra vognen

Torsdag den 10. august:

Vi havde en aftale med vores svoger (Øystein Hansen) om at han skulle guide os rundt i gamle Stavanger, så vi tog alle bussen ind til Stavanger og mødtes med ham nede på havnen, hvor den gamle færge MS Sandnes lå til kaj. Øystein er medlem af støtteforeningen og laver frivilligt arbejde på denne.

Så vi fik en eksklusiv rundvisning på MS Sandnes som en ekstra bonus. Læs evt. mere om den gamle natfærge her: <https://www.mssandnes.no/>

Herefter gik vi gennem nogle af Stavangers hyggelige gågader op til gamle Stavanger.

Den historiske bydel består af gamle træhuse opført i det 18. og 19. århundrede.



MS Sandnes (foto lånt fra deres hjemmeside)



Gamle Stavanger med dens charmerende træhuse.



Velholdte huse og blomsterpragt.



Vi venter på mad og kaffe. Kaffen blev betalt af Back to Nature.

Herefter tog vi alle bussen hjem til campingpladsen.



Hygge og rådslagning på Sokn Camping.

Fredag den 11. august:

Vi spredtes for alle vinde, da Ryan og Kurt skulle ud at fiske på fjorden i Reidars båd – Olga og Grethe ville på tur i omegnen – Kurt, Rita, Dagrunn og jeg kørte en tur i bil til Klosterøy og Fjøløy.



Udsigt til Klosterøy.

På Klosterøy ligger der et gammelt kloster – Utstein Kloster.

Utstein er landets eneste bevarede klosteranlæg fra middelalderen, med både kirken og nedre etage af øst- og sydfløjen stående og i brug. Klosteret ligger dominerende som et lukket kompleks omkring en kvadratisk klostergård i et åbent landskab og med vid udsigt. Se mere her: <https://www.utsteinkloster.no/>



Det smukt beliggende Utstein Kloster



Den smukke klostergård.

I en af bygningerne var der en lille cafe, hvor vi nød dejlige vafler og en kop kaffe.



Klosteret emmer af historie.



Klosterets kirke – hvor vi var heldige at høre en lille orgelkoncert



Fjøløy fyr med god udsigt til Kvitsøy og Nordsøen.

Da vi kom hjem til campingpladsen viste det sig at de fiskende campister havde fået en god del makrel og at Kurt havde rensset og fileteret dem, så der var makrel til aftensmaden til alle. De smagte rigtig dejligt.

Lørdag den 12. august:

Vi kørte til Austre Åmøy, hvor Janet og Dagrunn er født og opvokset på gården Meling. Vi parkerede ved den nu nedlagte skole og gik via kirkegården ned og så nogle af de helleristninger som Austre Åmøy er så kendt for.

Helleristningerne er fra bronzealderen og viser at øen har været beboet i tusinder af år.

Læs mere her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Helleristningane_p%C3%A5_Austre_%C3%85m%C3%B8y



Helleristninger på Austre Åmøy.



De gamle naust (søhuse) ved Melingsøen.



Der nydes kaffe og 3 slags dejlige kager hos Janet og Dagrunds niece Siv Meling, som har overtaget gården. Vi siger alle tak for den dejlige invitation, velkomst og overdådigt opvartning.

Desværre begyndte det at regne, så vi måtte afbryde det hyggelige selskab og kørte hjem til campingpladsen igen.



Udsigt fra gården.



Drikketid på Sokn før vi alle skal spise fælles buffet på Tommy's Køkken – en restaurant på campingpladsen.

Søndag den 13. august:

Træffet var sådan set slut, men vi valgte at køre en tur på den nærliggende ø – Rennesøy. Desværre regnede det mere og mere, så vi valgte et returnere til campingpladsen igen, da vi ikke kunne nyde de flotte udsigter der ellers er på og fra øen.

Tommy.