

## Beretning fra Hærvejstræffet d. 22.-24. september 2024.

31 videbegærlige campister havde sat hinanden stævne på Egtved camping i weekenden 22.-24. september 2024.

Weekendens vejr var svingende, fra styrtregn til varme, strålende solskin og blå himmel. Det smukkeste vejr faldt lige præcis mens vi var på udflugt lørdag!

Emnet var 'Hærvejen', og rummede et nærmere eftersyn af den del af hværvejen, der ligger før og efter landsbyen Bække (beliggende ca 30 km syd for Jelling).

'Hærvejen' har aldrig været en egentlig vej. Det har været en vandrerute, beliggende langs den jydsk højderyg, således at der skulle passeres færrest mulige vandløb. Ruten har på sine steder været endog meget bred.

Vi besøgte i alt fire runesten (alle fra omkring år 900 e.k.) over en strækning på 18 km. At have så mange runesten på så relativt kort en strækning fortæller at Bække dengang har været en hovedby på ruten.

Ind imellem stenene beså vi andre steder af 'hærvejsmæssig' interesse.

Ruten gik til:

- Rygbjergstenen (også kaldet Ravingstenen) med teksten: "Bryden Tue rejste denne sten over Thorgunn sin lege (kone). Disse stave vil leve længe".
  - Et stykke fredet hærvej, hvor man tydeligt kan fornemme hvordan terrænet har ændret sig af de mange rejsende. På dette sted så vi på kunstværket 'sporet', som desværre lider under stort set totalt manglende vedligeholdelse.
  - Hamborggårdsstenen, en voldsomt stor vandreblok, kommet med isen fra Ålandsøerne. Sagnet vil vide, at Harald Blåtand forsøgte at få blokken bragt til Jelling, men at han måtte opgive på grund af oprør i Jelling.
- Klebæk høje skibssætning med teksten: "Ravnunge Tue gjorde disse kumler (dvs. dette mindesmærke) efter moder Vibrog"
  - Hærvejsudstillingen i Bækkes gamle rutebilstation.
- Stenen ved Bække kirke med teksten: "Tue, Ravns ætling, og Funden og Gnyble, de tre gjorde Thyras høj"
  - Hærvejsrelieffet ved Bække kirke. Et meget spændende relief!  
Læs meget mere om det på <http://www.ursulamunchpetersen.dk/upl/website/udsmyningsopgaver1/TidstavlePDFfolder.pdf>.
- Stenen ved Læborg kirke med teksten: "Tue, Ravns ætling, huggede disse runer efter Thyre, sin dronning"

Fælles for runestenene er at de er forsøgt kløvet, formentlig for at kunne bruges til vejfyld (eller andet).

Det andet fælles er navnet 'Ravnunge Tue', som må have været meget betydningsfuld.

Den allernyeste forskning viser, at det er den samme person, der har hugget runerne i den store Jellingsten, i bække-stenen og Læborgstenen.

Link til en spændende artikel her: <https://kulturhistorier.dk/ravnunge-tue-arkitekten-bag-jelling/>.

Efter en spændende og udmattende tur (og en hvilepause) var det tid til en bedre middag på 'Kragelund Café', som er et lille landevejsspisested. Hvad de ikke har i husrum havde de i hjerterum!

Vi fik wienerschnitzel med det hele (undtagen 'dreng') og bagefter en navnkundig 'FinnogEllendessert', med 7 forskellige elementer.

Tak for weekenden til alle deltagere, det var en fornøjelse at underholde jer!

hilsen Ellen og Finn, medl. 366.