

•

Årets uge 23 træf.

Det var 10. år vi afholdt uge 23 træf i BTN.

Denne gang i Toftum Bjerger.

Vi mødtes 45 BTNER for at lære dette område at kende.

Vejret var en noget blandet fornøjelse, men hvad pokker - man er vel BTNER, tager det, som det kommer.

Heldigvis havde vi et lokale til rådighed på campingpladsen, hvor vi kunne hygge os om aftenen - og spise sammen et par gange i løbet af ugen.

Her lærte vi bl.a. at til stegt flæsk hører der citronskiver.

Lærte også, at et velsmagende måltid - den ene aften stegt flæsk, den sidste aften hakkebøf - incl. 1 øl eller vand kan serveres for 100 kr.

Mandag lagde vi hårdt ud med en tur til Klosteheden, hvor vi mødtes med naturvejleder Carsten - som virkelig kunne sit kram (lige bortset fra at vise os en levende bæver). Det var en stor fornøjelse at høre ham fortælle om bævere og naturen i Klosteheden.

Tirsdag var Lemvig-dag. Her startede vi i kirken - hvor vi fik en gennemgang via en guide.

Så de imponerende billeder af Bodil Kålund.

Herefter var der Lemvig på egen hånd - hvor man bl.a. kunne følge LIVETS GANG I LIDENLUND.

Nogle på museum, andre i Klimatorium og en del spiste i "Fiske-teriet".

Onsdag gjalt det Struer. Her var vi på B&O på rundvisning i museet. En god og spændende oplevelse.

Senere i Den japanske have - hvor vi foruden den imponerende have fik kaffe og lækker kringle under halvtaget.

Torsdag var øernes dag.

Cykeltur for de aktive på Jegindø. Vi mindre aktive kunne nyde kirken, det lille fiskermuseum og ellers den smukke natur.

Andre tog også Venø med. Her blev bl.a. den lille, Danmarks mindste, kirke beset.

Is, lagkage og andet guf blev indtaget på Havnen.

Vejret var fra starten noget drilskt - men det endte med at blive fint vejr til øerne.

Fredag gik turen til Bøvlingbjerg.

Hornvarefabrikken var målet for dagens fællestur.

Her fik vi en grundig demonstration af fremstilling af hornskeer.

Og skønt at få en historisk beretning om, hvordan det var blevet til en virksomhed.

Tror godt det kunne betale sig, at de var gæstfrie og

rundhændede med kaffen 😊

Og så blev det lørdag - hvor vi næsten alle forlod Toftum Bjerger i løbet af formiddagen.

For os var det dejligt at have Linda og Ove som hjælpere - tak til dem.

Og så var det skønt endnu engang at kunne samle så stor en skare til en uges samvær - og vi gør det nok igen, - hvis helbredet er med os..

TAK TIL JER ALLESAMMEN.

Jørn og Anne Marie Brader